

Welkom op Basisschool St. Lambertus



Hallo

Jij wordt binnenkort 4 jaar, de dag na je 4e verjaardag mag jij naar de basisschool. Je komt in de groep van juffrouw Marion. Dit boekje kun je samen met papa en mama lezen zodat je al een beetje weet wat je bij ons op school allemaal kunt doen op een dag. We hopen dat je het leuk vindt bij ons op school.

In het begin mogen papa en/of mama je 's morgens naar binnen brengen. In de gang hangen we onze jas en tas aan de kapstok. Kijk maar eens of je jouw kapstok vindt. Je mag je jas ophangen bij het stickertje van de

Er is één kleutergroep.

Op vrijdagmiddag hebben we vrij. Elke dag is juffrouw Marion in de klas, behalve op vrijdagmorgen. Iedere vrijdagmorgen is juffrouw Loes in de klas.

De school begint om 08.30u, maar de bel gaat 5 minuten eerder, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Gezellig samen in de kring!

We beginnen elke morgen in de kring. Daar doen we allerlei leuke dingen.

We zingen liedjes, lezen voor, we leren versjes en nog veel meer andere leuke dingen.



kring

Spelen en werken.

Na de kring gaan we werken en spelen in de klas. Spelen doen we in de hoeken of aan de tafel. Wij hebben een leeshoek, een huishoek die vaak verandert, een bouwhoek en nog veel meer.....

Ook werken we in de kleutergroep al soms op een laptop en op een digibord. Dat is een groot computerscherm. Hier staan ook alle werkjes op zodat we zelf kunnen zien welke opdrachtjes / werkjes we mogen doen. Verder kunnen we poppenkast spelen, schilderen op een verfbord, tekenen of boekjes lezen in de boekenhoek. Knippen en plakken doen we aan tafel. We maken de mooiste knutselwerkjes.

We werken altijd aan een thema. Bijvoorbeeld herfst, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en nog veel meer.



Eten en drinken

's Morgens mag je iets te eten meebrengen voor in de pauze.

We eten gezellig samen met de groep. We proberen zo goed mogelijk gezond (fruit, boterham) te eten. Laat je mama of papa de naam op je eetspullen zetten. Zo raken we ook niets kwijt.



Gymlessen

Je papa en/of mama mogen alvast gymschoenen kopen, die je zelf makkelijk kunt aantrekken. Met klittenband of elastiek. De gymschoenen blijven op school liggen. Het is handig als je ook een kleine rugzak hebt waar we de gymschoenen in doen. Zo kun je ze zelf meenemen naar de gymzaal.

Gymmen in de gymzaal doen we op donderdag. Je mag dan kleren meebrengen waar je lekker in kunt bewegen. Maar je mag ook thuis al een joggingbroek of iets anders aandoen.

Wij gymmen een keer per week in de grote gymzaal. In de speelzaal kunnen we ook klimmen en klauteren. We doen hier ook allerlei leuke spelletjes, zoals tikkertje en nog veel meer.



Buiten spelen

Elke dag gaan we ook lekker buiten spelen. Er zijn allemaal leuke dingen om te doen. Een klimhuis, karren, driewielers, steppen en een grote zandbak. Hierin spelen we als het mooi weer is.

Als we dan weer in de klas komen gaan we iets anders doen, soms weer werken, gymmen of in de kring. We doen nog veel meer leuke dingen op school. We hebben zelfs een eigen schooltuintje waar we samen met de juffrouw in gaan werken.



Tot ziens!

Wij vinden het leuk dat je bij ons op school komt. Je eerste schooldag is de dag na je verjaardag! Een week van te voren mag je twee middagen komen oefenen” om alvast kennis te maken met de juffrouw en jouw klasgenootjes.

Papa of mama mogen hier zelf een afspraak over maken met de juffrouw.

